

DE GROMMER



235

Periodiek van de,
Roei- & Zeilvereniging 'Naarden'
Onderwal 10a, 1411 LV Naarden

11-2022



Scheepsdief
watersport



Lustrum activiteiten zijn mogelijk gemaakt door onze sponsoren.

V O L V O

Buitenweg

Hilversum | Naarden

VERWOERD
WATERSPORT & OUTDOOR



Mooieproducten.nl

"Omdat we meer mensen (vaker) meer willen laten genieten."

De Grommer nr. 235
November 2022
36^{te} jaargang

De Grommer is een uitgave van de Roei- & Zeilvereniging Naarden, opgericht in 1952. De vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond onder nummer 271.

Redactieadres

RansuiL 5,
 3435GM NIEUWEGEIN
grommer@rzvnaarden.nl

Sluitingsdatum kopij 236
 Voorjaar 2023

Clubhuis

Het 'Behouden Huys'
 IJsselmeerweg 6
 1411 AA Naarden

ING-rekening

Roei- en Zeilvereniging Naarden
 NL45 INGB 0002 6063 76

Ledenadministratie

Jurgen Schreij
leden@rzvnaarden.nl

Website: www.rzvnaarden.nl

Voor overige gegevens zie de laatste genummerde bladzijde

Omslag: Akke

Foto: Redactie

Redactie: Bert Piels
 René Kempes

Opmaak: Rembrandt Studios

Drukwerk: Alleen digitaal.

De redactie behoudt zich het recht van kopijwijziging voor.

Pagina

2

Logboek voorzitter, René Kempes

7

Lidmaatschap en Receptie 2023

8

Leden van Verdienste, Redactie

15

Aan Boord bij...?, Iris Westerik

18

Onze nieuwe Penningmeester...

19

2022 het Zeeroeien.

22

Jeugdezeilen 2022, Fleur.

25

And the winner is.....?

26

Eerste Frostbite, Ellen Hamelink

28

Pinguïn-Cup, Hylke Steensma

32

WAC 2022, Martine Morrien

36

Verslag lustrum, Linda Hentzepeter

40

Bestuur en Commissies

Logboek voorzitter

René Kemps

Hier ligt al weer de derde editie van de Grommer van dit seizoen voor je en zo hebben we 4 nummers in een jaar opgehoest. En dat terwijl onze belofte 2 per jaar is. Goed bezig zijn we, Bert! Dank voor al je inzet en mooie grappen. Leuk om dit samen met je te maken!

We hebben een mooi jaar achter de rug! Het begon met nog wat corona perikelen, maar gelukkig sloeg de boel snel om en konden we weer gewoon samen zijn. Wat onwennig in het begin, maar de gezelligheid overwon en zo konden we in ons 70e jubileumjaar gewoon doen waar we goed in zijn: lekker samen roeien en/of zeilen en afsluitend een drankje in het 'Behouden Huys'.

2

De Grommer 235



Het bestuur legt uit, dat de goudgele rakkers uit een ander vaatje worden getapt.



Akke en Arend tappen bier maar ook andere (non)alcoholische versnappingen.

Tappen uit een ander Vaatje.

Over dat ‘drankje’ gesproken. Als bestuur vinden wij het fijn om jullie mening te horen alvorens wij zo maar iets beslissen en e-captain ondersteunt ons daar fantastisch bij. Zo ook bij een bier poll. Volgende week gaat eindelijk de ombouw plaatsvinden en tijdens de ALV gaan we onze eerste nieuwe goudgele rakkers tappen. Een andere poll die loopt tijdens het schrijven van dit voorwoord is die van het handicapsysteem dat wij gebruiken bij de WAC.

ORC of SW, of alle twee?

De wedstrijdcommissie is daar lekker druk mee en de uitslag wordt gebruikt om een goede

visie te ontwikkelen voor komende seizoenen. En zoals je weet is het toch nooit goed voor iedereen. Er zijn altijd mensen minder blij en weten het beter, maar ook hiervoor geldt, de beste stuurlui staan aan wal.

Meer of minder Bestuursleden?

De ALV komt er aan en daar zal een bestuursuitbreiding en functiewisseling plaats gaan vinden. Janneke van Hemert heeft aangegeven na 2 jaar bestuur de prioriteit toch echt elders moet leggen en zal haar opvolger komende maanden inwerken, zodat zij bij de volgende ALV in het voorjaar officieel kan aftre-



Aankomende Financiële man van de R&ZV Naarden, Jos Beerepoot

den. Die opvolger denken wij gevonden te hebben in Jos Beerepoot. Wij zijn blij dat Jos deze taak van Janneke wil overnemen. Jos heeft ons al uitgebreid geholpen met de inrichting van e-captain, zodat we straks makkelijk en snel een jaarrekening kunnen opmaken. Verderop in deze Grommer is meer te lezen over Jos en uiteraard kunt u uw stem uitbrengen straks bij de ALV.

Comodo nieuws.

Als ik naar mijn eigen zeilervaring kijk dit jaar met de Comodo, dan mogen wij niet klagen. En dat doen we dan ook niet. We hebben al jaren een leuk en steady team en qua score: een mooie 4e plaats in de WAC en ook nog eens een vierde plaats in de Pinguïncup.

Maar we willen natuurlijk meer. Zo zeilen we al een tijdje met een spinnaker die iets te klein is (37m²) voor onze boot. Je kent me wel, die mooie roze. Maar, iets te klein zoals ik al zei. Gelukkig hebben we een investeerder gevonden die samen met Quantum / Jelmer Bouw een mooie lichtwever spinnaker voor ons in petto hebben. Een fikse lap van toch wel 43 m².....kijken of we volgend jaar een podiumplekje kunnen bemachtigen.

Nu eerst de winter in.



De Comodo met spi, zo 2022.

Beëindigen lidmaatschap?

Conform onze statuten dien je vòòr 1 december aan te geven indien je je lidmaatschap wilt beëindigen.

Dit kan je doen in de 'Mijn RZVN omgeving'. Kies daar voor mutaties doorgeven en vervolgens kies de optie "Opzeggen mijn lidmaatschap".



Voor 1 december, niet vergeten!

Afmeldingen die nà 1 december binnenkomen zullen worden doorbelast in het volgende seizoen.

Nieuwjaars receptie 2023

Het Bestuur nodigt leden en hun partner uit voor het klinken en drinken op de Nieuwjaars-receptie 2023. De exacte datum is bij het ter persen gaan nog niet bekend.



**HET BESTUUR VAN DE
R&ZV 'NAARDEN',
NODIGT U UIT VOOR DE**

NAJAARS ALV 2022

OP

23 NOVEMBER

vanaf 20.00 uur.

De koffie staat bruin, de thee heet,
en het water koud.

**ROEI- & ZEILVERENIGING
'NAARDEN'**

IJSSELMEERWEG 6

1411 AA NAARDEN

(CODE HEK? VRAAG ERNA.)

AGENDA VOOR DE ALV.

- * Opening en vaststellen agenda
- * Notulen ALV Voorjaar 2022
- * Mededeling bestuur en ingekomen stukken
- * Bestuur uitbreiding
- * Update financiën
- * Vooruitblik 2023
- * Het 70 jarige feestje
- * Rondvraag
- * Sluiting

Eeuwige roem voor leden van Verdienste.

van de Redactie.

Tijdens het jubileumweekend 70 jaar R&ZV Naarden, werden er niet alleen prijzen uitgedeeld van de WAC en de WAC-R, maar ook werden leden onderscheiden die veel voor de R&ZV Naarden heb-

ben gedaan en nog steeds veel doen voor de club. Het bestuur heeft hiertoe nieuwe onderscheidingen laten maken voor leden van verdienste. En zo'n onderscheiding krijg je niet zomaar. Het is wel een EER.



De onderscheiding voor op de schoorsteenmantel.



De leden van Verdienste, Bernhard, Frans en Fleur.

Zoals gezegd werd op 17 september een feest georganiseerd met Zeilwedstrijden, Roeiwedstrijden, Themafeest met BBQ en Muziek en een Grabbelton. Het feest was

wazig jaren 70's, met DJ en een photobooth camera waar hilarische foto's werden gemaakt. Tijdens het hoogtepunt werden er 3 leden naar voren gehaald, om



Een Ere haag voor de naar voren geroepen Bernard.



Bernhard met zijn onderscheiding, en Marja met de bloemen.

10

De Grommer 235

hen eeuwige roem te geven, met een speciale club onderscheiding, voor hun verdienste.

Zo werd Bernard Holsboer onderscheiden voor het op de kaart zetten van de J/80 wedstrijden zoals the Frosbite Cup, ONK J/80 en natuurlijk de WAC met eigen start van de J/80. In de winter zeilen de J/80, zes zondagen (iedere maand 1 wedstrijddag) een serie wedstrijden (4 á 5 starts); up-down baan, compleet met startschip, boeien-boten en een Jury. Omdat dit zo professioneel gedaan wordt, werd Naarden ook de thuishaven voor het Open

Nederlands Kampioenschap J/80, met een officiële titel van het Watersportverbond en uitgereikte wimpel.

Bernard is daar ‘de Man’ die de lakens uitdeelt en alles organiseert, zodat de wedstrijden een feest zijn om deel te mogen nemen, mits je een J/80 hebt, of iemand kent met een J/80.





Frans met onderscheiding en bloemen.

Frans Douqué werd naar voren gehaald om zijn onderscheiding in ontvangst te mogen nemen, omdat Frans als één blok achter

het bestuur bleef staan, tijdens de moeilijke periode waar een aantal roeiers vertrokken en dreigden alle boten van de leden van R&ZV





Ons Dubbeltje.

Naarden mee te nemen. Door Frans werden er nieuwe boten aangeschaft zodat de R&ZV Naarden door kon gaan met het Coastal Rowing. Zo werd Het Dubbeltje door hem aangeschaft en ook werden er obligaties uitgegeven om een nieuwe 4 + stuur te kopen.

Het Coastal Rowing kreeg een nieuwe impuls en er kwamen meer leden, die actiever zijn gaan roeien. Recent heeft Frans het voorzitterschap overgedragen aan Otto. Die heeft dankzij Frans zijn inzet een mooie commissie gekregen, waar roeien hoog in het vandaal staat.





Ook moest Fleur naar voren komen.

Last but not least, werd Fleur van Bladeren, naar voren geroepen. Fleur heeft haar Lidmaatschap Van Verdienste gekregen, omdat ze, na jaren lang in bestuur en commissies gezeten te hebben, nu Voorzitter is van het Jeugdzeilen. Het Jeugdzeilen is door Papa en Mama van Bladeren opgezet, om de kinderen van leden van de R&ZV Naarden te leren zeilen. Fleur heeft zelf ook als jeugdlid leren zeilen bij de R&ZV Naarden. Nu is ze al een jaar of 4 Voorzitter van het Jeugdzeilen. Het Jeugdzeilen is nog steeds groeiende en er wordt nog steeds in nieuwe boten geïnvesteerd. Op

haar initiatief zijn er sinds kort ook 2-persoons jeugdboten gekomen, zodat het niet meer zo eng is alleen in een boot. Van dit type, Pico's genaamd, heeft Fleur er 2 aangeschaft, en ze zitten vol. Zoals alle boten van de R&ZV Naarden vol zitten. Fleur regelt dit natuurlijk niet alleen; zij heeft een mooie groep instructeurs en helpende ouders om haar heen, zodat het Jeugdzeilen een feestje is voor kinderen, ouders en grootouders.

Door het enthousiasme van Fleur waren er mooie prijzen te winnen in de Grabbelton, zoals een week-



Fleur voor de velen prijzen, Grabbelton.

end een Volvo, een cabrio Fiat en een Toyota, maar ook waardebonnen van onze burens, Scheepsdief en Porterhouse. En nog veel meer, teveel om op te noemen. Bij dergelijke onderscheidingen horen natuurlijk ook bloemen en

kussen en een foto voor aan de Wall of Fame.

Het bleef nog lang onrustig in het 'Behouden Huys', maar gelukkig hebben wij de foto's nog.....



Wazig maar vermakelijk.

Aan boord bij...

Eddo Overman

Iris Westerik

Hoe lang ben je lid van de RZV Naarden?

Sinds de Hooikist race! Die beviel zo goed, dat we lid wilden worden. Dat wilde ik wel eerder, maar had geen idee tot ik de brief over de Hooikist aantrof in de kuip. Peter van der Ham, een steigergenoot, en ik bespraken het en besloten mee te doen. Omdat Peter een stuk jonger is en redelijk druk is, valt zijn vriend Mark wel eens voor hem in. Het is er helaas nog niet van gekomen om met z'n drieën te varen, maar dat komt hopelijk volgend seizoen goed.

Met welk type schip varen jullie en zijn er bijzonderheden over te vertellen?

Hurley 800, die ik sinds 5 jaar bezit. Ik zeil vanaf mijn 30ste en ben nu 70, dus heb ik 40 jaar zeil-

ervaring. Leuk om nu voor het eerst deel te nemen aan wedstrijden. Als ik geweten had dat ik wedstrijden zou gaan zeilen, had ik niet voor een Hurley gekozen, maar voor een sneller exemplaar.

Wat is de naam van het schip?

De Meeuw.

Wie doet wat aan boord?

We wisselen af, om en om stuurman en Genua. De spinaker heeft Peter gedaan, deze heb ik net aangeschaft, deze bleek voor wedstrijdzeilen toch echt noodzakelijk. Tips zijn welkom over hoe sneller te worden, we trimmen veel maar toch is een frisse blik is welkom. Zoals bijvoorbeeld die van Hans, van de Lyra, over hoe we de waterlijn kunnen verlenen bij weinig wind, door dan juist aan de lage kant te gaan zitten.

Wat kenmerkt het team?

Peter is fanatiek. Ooh eigenlijk ik ook. En we willen vooral ook soepler worden, dus we moeten gaan oefenen maar Peter en Mark zijn erg druk met werk. We vullen elkaar aan met tips en leren van elkaar. Maar we hebben het pas 10 x gedaan dus moeten nog danig wat meters maken.

Hefstigste moment?

Tijdens de slotwedstrijd op zaterdag in september. Door de heftige wind en slagregen bij de start hebben we helaas een aanvaring gehad met de Heart of Gold. Wij voeren over bakboord, zij vielen af

en zagen ons niet. Dat veroorzaakte bij ons een ontzette spreekstoel en een kapot heklicht. Bij hen schade aan de hekstoel.

Wie is de meest geduchte tegenstander?

De 'Dirk' (Hallberg-Rassy 26) van John Postma is geduchte concurrent. Harde wind hebben we beide nodig bleek wel. We halen elkaar af en toe in. Vaak gaat het na de start goed, maar op het laatst zakken we in, vooral als men spinakers gaat hijsen, daardoor worden we vaak laatste.

Wat is jullie leukste herinnering aan de WAC?

Alle ervaringen, dat wil zeggen als er maar wind was, 12-13 knopen is al wat, alhoewel tijdens die wedstrijd waarbij er volledige windstille was en er volop gekletst met diverse boten onderling, dat was ook wel leuk. We zijn ook een wedstrijd eerder gestopt omdat het sneu was voor de startschip om die zo lang te laten wachten.

Hebben jullie nog dromen voor de toekomst?

De Meeuw met spi.



Eddo & Peter aan de Spa geel.

Veel dromen! Soms twijfel ik over een nieuw schip, maar ik heb deze juist gekocht omdat ik hem makkelijk zelf kan besturen en hij heeft goede sta hoogte. Dus ja, wat wil ik dan?! En door de masthoogte moet je bij een nieuwe boot, misschien ook naar Muiderzand uitwijken in verband met de brug maar ik ben erg verknocht aan Naarden. En ik wil ook naar Friesland kunnen dus niet te veel diepgang, als iemand tips heeft dan hoor ik die graag!

Hebben jullie nog een tip voor andere zeilers?

Voorlangzamer varen zodat wij wat meer kansen krijgen LOL .

Waarom moeten mensen gaan wedstrijdzeilen?

Je skills gaan er echt op voorruit. Alhoewel elke zeiltocht wel een wedstrijd is, maar nu is het fanatieker. Als ik het had geweten dat ik ging wedstrijdzeilen, dan had ik geen Hurley gekocht. En net zo belangrijk is team sport, de gezelligheid, ik heb er vrienden er bij gekregen en je leert je boot beter kennen.

Onze nieuwe Penningmeester, per 23 - 11 - 2022

Hallo,
Ik ben Jos Beerepoot en wil me graag via deze weg aan jullie voorstellen. Ik ben 50 jaar oud en woon samen met Milou en onze twee kinderen in Naarden.

Een jaar of zeven geleden ben ik via Jasper Ravesteijn in aanraking gekomen met het wedstrijdzeilen op woensdagavond. Ik werd hier zo enthousiast van dat ik het volgend jaar gelijk lid ben geworden. De laatste jaren heb ik met veel plezier gezeild met Frans Driessen op de X-tra en komend jaar ga ik weer meezeilen met Jasper op de Flyer.



Jos aan het roer op zijn Marieholm.

Twee jaar geleden heb ik zelf een zeilboot gekocht (een Marieholm 26) waarmee ik ook regelmatig ga zeilen op het Gooi- en Markermeer. Ook fiets ik graag rondjes door het Gooi op mijn racefiets en in de winter ga ik graag skiën met vrienden.

De afgelopen jaren ben ik penningmeester geweest van de wedstrijdcommissie.

Verder heb ik Janneke en René geholpen bij het inrichten van het nieuwe administratiesysteem.

In het dagelijks leven werk ik als financieel interim manager op verschillende opdrachten.

Ik zie er naar uit om een ieder van jullie bij de R&ZV Naarden te ontmoeten.

Met Hartelijke Groet,
Jos Beerepoot

Actief 2022

de Zeeroei-afdeling!

2022 was tot dusver een leuk en actief jaar voor de Zeeroei-afdeling. Voor het eerst vond in de seizoenperiode de woensdagavond competitie roeien (WAC'R) plaats. Bijna wekelijks roeiden de 2 swifts tegen elkaar met wisselende teams. Deelnemers konden individueel punten verdienen. De deelnemende roei(st)ers waren enthousiast over de nieuwe dimensie in fysieke inspanning én plezier die het competitie-element met zich

meebracht. Tijdens de lustrumactiviteiten in september vond de prijsuitreiking plaats. In 2023 zal de WAC'R worden vervolgd.

In juni namen we met een team deel aan de Rijn-Ijssel Maraton (RIJM), georganiseerd door de Zutphense roeivereniging Isala. Een inspannende maar prachtige tocht van 76 km van Oosterbeek naar Zutphen over Rijn en Ijssel. Onze teamleden roeiden in estafette ieder gemiddeld de helft van deze afstand. De tocht werd



Op de IJssel. (RIJM)



Bij Ome Ko.

zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel en BBQ bij Isala.

Op 10 september gingen we met 2 teams naar Katwijk voor deelname aan de Katwijk Coastal Rowing, een echte Zeeroei-wedstrijd op de Noordzee vanaf het strand bij Katwijk. Vanaf het strand vertrekken en daarnaar terugkomen door de Noordzee branding was voor de meesten



Coastel Rowing optima forma.

van ons een nieuwe en speculaire ervaring. Het bleek die dag ook nog mooi strandweer, dus het was een zeer geslaagde dag!

Tenslotte vond op 9 oktober een roeitocht plaats via Muiden over de Vecht, naar Fort Uitermeer voorbij Weesp. Natuurlijk kon Ome Ko niet worden overgeslagen, en de lunch bij Uit & Meer (binnenkort Porterhouse Weesp) smaakte uitstekend. Ook dit was een geslaagd event, ook mede dankzij het prachtige weer die dag.

Later dit jaar zullen naar verwachting nog meerdere teams van onze clubs deelnemen aan roeitochten door de Amsterdamse grachten langs door het



Deelnemende Teams op het warme zand van het strand bij Katwijk aan Zee.

Amsterdam Light Festival, georganiseerd door Toprow. Dit was in voorgaande jaren ook altijd een bijzondere ervaring!

Kortom, de roeiafdeling zat niet stil dit jaar. Ook deelnemen aan

dergelijke events? Plan het tijdig in en meld je tijdig aan! Roei je nog niet maar wel geïnteresseerd in roeien of ken je iemand die dat is? **Neem contact op met de Zeeroei-commissie!**



Even door de branding.

Jeugdzeilen in 2022

Fleur van Bladeren

Dit jaar was weer een fantastisch jeugdzeil jaar. Heerlijk weer, alleen soms wat weinig wind. Elke zondag waren er weer zo'n 45 kinderen op het water. En vanwege de rustige wind hebben ook de beginnende optimisten flink wat op het Gooimeer gevaren. Nadat het door Corona 2 jaar niet mogelijk was, zijn we het jaar

weer begonnen met de gebruikelijke zwembadtraining.

Optimistzeilers leren zo vertrouwd te raken met wetsuit en zwemvest in het water. En ze leren, vaak voor het eerst, hoe een bootje reageert als je stuurt, of zonder zwaard. Ook leren ze vast hun groepje en trainers kennen. En het hoogtepunt van de dag is natuurlijk dat ze gecontroleerd omslaan, onder het bootje door



De Optimisten in de wedstrijd.



De Pico's onder zeil, gezellig met zijn twee.

zwemmen, een mop onder water vertellen.

Na de meivakantie begon de eerste lesdag en we zijn doorgesloopt tot vlak voor de zomervakantie. Dit jaar organiseerden

we voor de 2e keer de Combiwedstrijd voor de regio Randmeren, dat was een groot succes. Veel zeilers van buiten en ook een mooie kans voor onze eigen zeilers om mee te doen.



Zwembadtraining in het omslaan van een Optimist.

Onze wedstrijdgroep heeft alle combi wedstrijden dit jaar gevaren en kwamen regelmatig met prijzen thuis. Het was een mooi gezicht als ze met alle optimisten op onze nieuwe trailer betrokken en weer thuis kwamen.

Na de zomervakantie hebben we de lessen weer opgepakt. In het lustrum weekend hadden we de Haringtonrace gepland, maar vanwege het slechte weer hebben we die een week verschoven. Dat was een goede keuze, want waar het normaliter tegen het einde van het seizoen helemaal niet zulk lekker weer meer is, was het dit keer prachtig! We hebben heerlijk gezeild en die dag meteen het lus-

trumfeest ingehaald. Er was een stormbaan, een poffertjeskraam, popcorn, een aangeklede borrel met lekkers voor de ouders, prij-suitreikingen en diploma uitreikingen. Een volle dag, maar helemaal geslaagd.

Inmiddels ligt alles weer winterklaar opgeborgen achter het clubhuis en in de garage. Deze winter beginnen de voorbereidingen voor het volgende seizoen weer.

Het was dus weer een fantastisch seizoen wat niet mogelijk was geweest zonder de enorme hulp en inzet van alle instructeurs en ouders. Dus ook via deze weg nog een hele grote **dankjewel** daarvoor en tot volgend seizoen!

And the Winner is.....?

Na onze oproep in juni voor een nieuwe Clubhuisbeheerder kwam Lid van Verdiensten, Wim Piet van Erven Dorens, met het idee om eens bij clubbier.nl te kijken. Tapbier kost sportverenigingen immers vaak (veel) teveel geld. Wij zijn als "kleine" ondernemer voor een brouwer niet interessant genoeg om financieel het onderste uit de kan te kunnen halen. Via clubbier.nl wordt het verbruik van sportclubs gebundeld en zo korting bedongen op contracten met brouwers: een inkoopcollectief dus.

We zijn natuurlijk niet vies van kostenbesparingen en zeker niet als we ook niet in kwaliteit inboeten, al is dat laatste natuurlijk persoonlijk. Zo gezegd, zo gedaan, en zo zijn we in contact



gekomen met de zoon van Wim Piet, Tom. Los van het enthousiaste verhaal van Tom logen de besparingen er niet om. Onze prijs voor een fust zou als snel 30-40% omlaag kunnen. Zeker met de huidige inflatie en prijsstijgingen is dat zeer welkom. Daar staan natuurlijk wat technische aanpassingen tegenover, maar al met al ons inziens zeer interessant. Clubbier biedt een contract bij AB InBev; 's werelds grootste brouwer met merken zoals Hertog Jan, Jupiler, Leffe en Hoegaarden. Maar niks is zo persoonlijk als de smaak van bier en daarom hebben we dan ook een poll onder onze leden uitgezet. Super fijn dat e-Captain, waarmee we dit soort tools kunnen gebruiken. Het resultaat was overduidelijk: the winner is Hertog Jan. Half november gaan we de boel ombouwen en als het goed is tapen we op de ALV de eerste 'Stevige goudblonde pilseners'. Proost!

Eerste Frosbite Cup. Winterseizoen 22/2023.

Ellen Hamelink | Hamelink
Schrijfsels

Even inslingeren voor de J/80 teams tijdens eerste Frostbite Cup

Reikhalzend kijkt de J/80 klasse uit naar de twee zondagen in november, naar de tweede en derde wedstrijddag van de Frostbite Cup winterserie. Of het net zulk fantastisch weer wordt als op 9 oktober is de grote vraag. Dat kan bijna niet. Met stralend weer en redelijke steady windkracht 3 voltooide het veld maar liefst vier wedstrijden.

Dat alle teams even moesten inslingeren, dat was duidelijk. Een finish in de top vijf bij de ene pot, gaf geen garanties voor de wedstrijd erna. Kortom: er waren nogal wat wisselingen in het klassement na iedere gevaren match. Toch kwam er een duidelijke dagwinnaar boven drijven: Team FunJr. De waanzinnige serie met een 5e, 2e, 1e en 2e plek heeft hen zelf ook verbaasd, vertelt Bob Jansen van de FunJr. “We lagen echt net weer met de boot in het water, na een half jaar geen J/80 te hebben gevaren. Nu misten we deze dag wel wat sterke teams op het water, die nor-

26

De Grommer 235





maliter voor ons liggen. En we hadden wat geluk ten opzichte van team Don Juan, waarmee we flink aan het ‘vechten’ waren. Maar het meeste hebben we gewonnen doordat we de wind goed doorhadden. Die draaide continue. Wind shifts van 15 tot 20 graden waren geen uitzondering, maar die zagen we goed aankomen.”

Thuishaven R&ZV Naarden Team Don Juan eindigde op deze dag overall op de tweede plek, gevolgd door de Oant sJen. De dag werd traditiegetrouw afgesloten in het clubhuis van R&ZV Naarden, dat al jaren de thuishaven is van de Frostbite Cup. Bob Jansen prijst de organisatie. “Het is altijd goed geregeld.

De plek in de haven, een niet al te vroege start om 11.00 uur en ook niet al te lang doorgaan, maakt het allemaal heel plezierig. Daarnaast blijft de J/80 klasse een goed veld houden. En het is een echte eenheidsklasse. Dat we de winterserie zo goed zijn begonnen, is helemaal leuk. Deze goede serie van vier wedstrijden pakken ze ons niet meer af!”

De eerste wedstrijddag mocht rekenen op 16 deelnemers van de in totaal 22 aangemelde teams. De reden: een aantal van hen waren in Newport (USA) voor de J/80 Worlds 2022. Onder hen waren het Nederlandse team Red HerrinkJe en de Belgische deelnemers.

Fotografie: Twirre Bogaard

Pinguïncup verslag vanaf de YAMAHOELA

Hylke Steensma

Traditiegetrouw werd op vier zondagen in september en oktober de Pinguïncup van WSV Almere Haven verzeild. En dan om precies te zijn op 25 september en 2, 9 en 16 oktober onder SW en in de startgroepen SW Laag (1 boot van Naarden) en de SW Hoog (8 boten van Naarden). De YAMAHOELA had na de Pampus Regatta, de Zuiderzee Regatta en de WAC-finale nog wat credits over om thuis in te zetten

en dus werd ingeschreven. En het is natuurlijk ook gewoon een superleuk evenement in het najaar met meestal lekker zeilweer en leuke korte up/down baantjes om de hoek.

28

De Grommer 235



Amin op zijn Drifter Zefier.



Amin Mahrami from Iran, with love.

25 september zeilden Hylke en Amin (van de Drifter 25 ¼ tonner ZEFIER) de eerste wedstrijddag. Heel weinig wind dus dat moest goed komen met z'n tweeën. Onderweg naar de start werd alles doorgenomen (Amin voer voor het eerst mee op de YAMAHOELA) en het ging heerlijk gezellig en ontspannen. We wisten zelfs beide

potjes te winnen! Tweede werd de BLACK PEARL en derde de WOLK van Almere Haven. In de SW Laag stond de X-TRA na een viertje en een paaltje netjes tweede achter een X-79 uit Huizen.



Hylke met de Jarige Job Nieke.

2 oktober was Nieke (de dochter van Hylke) jarig en dat werd in Utrecht gevierd, de YAMAHOELA bleef in de box. Het was op het Gooimeer wel een hele mooie zonnige zeildag en er werden drie potjes gezeild. In de SW Hoog wist de COMODO na drie wedstrijden knap als tweede te eindigen na de rappe Robber 3E ¼ tonner SECOND WAVE van Almere Haven. De BLACK PEARL eindigde op de derde plaats. In de SW Laag finishte de X-TRA als derde.

9 oktober waaide het lekker en de YAMAHOELA was weer van de partij. Het werd een schitterende zeildag en er werden drie potjes gevaren. De SECOND WAVE was ook weer van de partij en, samen met de BLACK PEARL, werd het een mooie strijd met veel positiewisselingen. Aan het einde van de dag stond de YAMAHOELA met vijf punten (twee paaltjes en een drie) bovenaan. De SECOND WAVE had ook vijf punten (twee tweetjes en een paaltje). Derde de BLACK PEARL die de derde wedstrijd knap tweede werd. In de SW Laag kwam de X-TRA het



De Comodo.



YamaHoela in vol ornaat.

water af na een tweetje in de laatste wedstrijd. Voor de start van de tweede wedstrijd helaas een aanvaring met her en der schade waarbij veel boten betrokken waren... Nooit leuk... Ondanks dat konden de deelnemers in de verte trouwens wel genieten van het spektakel van de Frostbite!

30

De Grommer 235

16 oktober stond de finale op het programma. Een dikke windkracht vier werd voorspeld en met vier man sterk aan boord vertrok de YAMAHOELA naar het startgebied. Vandaag stonden twee wedstrijden op het programma. Er was geen tussenstand bekend gemaakt maar zowel de YAMAHOELA als de SECOND WAVE hadden vier eerste plaatsen gevaren. Het zou dus een span-

nende dag worden. De YAMAHOELA voer de laatste dag netjes en sterk en wist beide potjes vlak achter de SECOND WAVE (die sneller moest) binnen te komen. Drie man in de rail was wel nodig en dat hielp zeker in de kruisrakjes. De laatste wedstrijd finishten de LYRA en de JEANNE erg netjes als derde en vierde!

Bij de prijsuitreiking in het pittoreske Anton Pieck achtige Almere mocht de YAMAHOELA de hoofdprijs in de SW Hoog ophalen. De SECOND WAVE eindigde als tweede en de BLACK PEARL als derde. Drie ¼ tonners op het podium, toch leuk! Voor de YAMAHOELA was het helemaal een feestdag! Omdat we de



Black Pearl 3de plaats



De Comodo met geleende spi van Xander.

we ook nog eens de Pinguïncup overall!

Overall hebben de Naardensche zeilers het weer lekker gedaan! Voor volgend jaar een uitnodiging om, meteen na de WAC-finale, deze vier zondagen in de agenda te zetten. Prima wedstrijdleiding, goede communicatie met de deelnemers via de marifoon (kunnen we op Naarden nog wat van leren), leuke korte potjes op het Gooimeer, prima zo onder SW en 12 uur eerste start dus ook niet onmogelijk vroeg je bed uit.

meeste paaltjes hadden gevaren van beide startgroepen (zes van de zeven gevaren potjes) wonnen

Tot volgend jaar!

YAMAHOELA sailing team



De R&ZV 'Naarden' bezet bijna heel het Podium in Almere-Haven.

WAC 2022

Martine Morrien

Dit jaar mocht er weer een volledig seizoen gezeild worden. Geen corona-regels, maar gewoon elke woensdagavond lekker zeilen.

Op woensdag 13 april begonnen 24 zeilboten het seizoen. De J80's mochten als eerste van start waarna de X79's vijf minuten later volgde. Een klein groepje ORC-A werd gevolgd door een grote groep ORC-B. en met zijn allen

voeren we onze eerste wedstrijd van het WAC-seizoen.

Vele wedstrijden volgden. Soms met veel zon en weinig wind. En soms met weinig zon en veel wind.

Wat veel wind is, zagen we toen we op 11 mei uitvoeren met een 'stevig windje' op komst. Toen de wind opstak keerden een aantal boten om, sommigen met schade aan tuigage en zeilen. Zij koersten richting de haven. Gelukkig was het grootste deel van de boten

32

De Grommer 235



Martine auteur van dit verslag en commissie-lid.



ORC-A de Balletent, ook een eetgelegenheid in Rotterdam, met de lekkerste ballen. Ja' gehakt dan.

binnen voor de 'echte' storm. De boten die nog buiten waren leerden wat een 'stevig windje' op het Gooimeer kan doen. Vlagen die de boten op een oor legden en striemende regen die je het zicht ontnemt. Gelukkig is iedereen ongedeerd weer aan wal gekomen. In het clubhuis werd, zoals gewoonlijk, een biertje gedronken op de goede afloop. Maar ook weinig wind kwam dit jaar voor, of zeg maar gerust geen wind! Op 7 september voeren we de kortste baan van het seizoen.

Nog voordat we goed en wel bij de eerste boei aankwamen, wisten we dat we de baan nooit uit zouden kunnen varen. Alle schepen dreven in slakkentempo richting boei GM60. Maar 30 minuten na de start waren de meeste boten nog niet eens halverwege. Op een spiegelglad gooimeer dreven we met zijn allen langzaam de boei om! De baan werd afgekort zodat we bij boei 51 konden finishen. Ondanks de extreem korte baan was het een volle avond buiten. Sommigen hebben zelfs



ORC-B na de Wedstrijd. Met Spa geel.

tweeëneuhalf uur lang mogen genieten van het Gooimeer in al haar windstille glorie. 2 weken later was de finale. Een finale die zou bestaan uit 2 wedstrijden. Helaas liet het weer wederom te wensen over en kon-

den we maar 1 wedstrijd varen. Deze wedstrijd werd in bijna alle klassen gewonnen door de uiteindelijke winnaars van het seizoen. Alleen in de ORC-B wist de Lyra de dagwinst weg te kapen van de winnaars van het seizoen. Juul,



ORC-A Prijswinnaars 2022.



Opgeblazen gevoel?

Climax, Eeve en Orion: nogmaals hartelijk gefeliciteerd met de seizoen winst!

Kortom, het was een seizoen vol zon, regen, wind, windstilte en vele fijne avonden zeilen.

Ook dit seizoen hebben we weer vertrekkers gehad, maar gelukkig ook nieuwe leden en deelnemers in de WAC mogen verwelkomen, waaronder: De Dirk, Tir n'a Og en De Meeuw.

Wij hopen dat we volgend jaar weer zo'n mooi seizoen mogen varen. Dat we vele bootjes aan de start mogen verwelkomen. En natuurlijk dat we elke woensdagavond perfecte wind en een stralende zon op ons gezicht mogen voelen.

De Wedcie zit weer vol plannen en we houden jullie op de hoogte.

Tot volgend seizoen!



ORC-B Prijswinnaars 2022.

14e Lustrum R&ZV Naarden 70 jaar!

Linda Hentzepeter

Op 11 maart 1952 is onze vereniging opgericht, welgeteld 70 jaar geleden. Dit was uiteraard meer dan genoeg reden voor een (disco)feestje! De lustrum-commissie had voor dit weekend samen met de commissies Wedstrijdzeilen, Jeugdzeilen en Zeeroeien een top programma samengesteld. Deze feestdag begon met een Palaver voor de

wedstrijdzeilers en om 12.00 uur exact de laatste WAC wedstrijd (the GRAND FINAL).

Frans Douqué was startschip, samen met wat maten en Sandra van TW. Om 11.55 uur brak de hel los, een dikke rolwolk met heel veel regen en wind barstte los. Frans moest alle zeilen bijzetten, om het startschip op zijn plaats te houden, de motor stond in zijn vooruit terwijl het zeilersveld

36

De Grommer 235



Van je familie moet je het hebben, de Ballentent en Lyra.



Het Bestuur R&ZV Naarden. Jurgen, Janneke en René.

achteruit werd geblazen. Kortom Paniek. Drie zeilboten kwam niet zachtzinnig tegen elkaar, er scheurden wat zeilen en men staakte de wedstrijd.

De Wedstrijdcommissie riep iedereen terug om later opnieuw te starten. Het weer bleef instabiel en er werd uiteindelijk maar één wedstrijd gezeild. Ook de roeiers maakten hun laatste slagen in de WAC'R wedstrijd. De wedstrijdcommissie besloot dat het voor deze dag genoeg was en kon aan deslag om de einduitslag van het seizoen uit te rekenen.

Zodoende werd er op het terras afgesproken voor de kadeborrel. En het eerste fust was van de jarige Job, onze vereniging.

De weergoden begonnen eindelijk mee te werken, want het werd droog en een klein zonnetje kwam door. Tijdens de kadeborrel kwam iedereen al verkleed aan, voor het themafeest: heel toepasselijk the seventies. Dat leverde hilarische momenten en foto's op met veel rook van de BBQ.



Team Windrose

Want ondertussen kwamen de barbecue geuren ons tegemoet. Van vlees tot vegan en er was er voor ieder wat wils. Vervolgens werd iedereen naar binnen geroepen voor een mooie speech, terugblikkend op het 70 jarig bestaan, van René de voorzitter. Voordat de ceremonie protocollair begon, met de uitreiking van de bekens voor 2022, werden de Leden van Verdienste gehuldigd. Daarover berichten wij elders in deze Grommer.

De lustrumcommissie en met name Fleur, hadden veel sponsoren geregeld voor de Grabbelton met lootjes. Er was kosten nog moeite gespaard en echt hele mooie prijzen te winnen. Van dinerbonnen en champagne tot een cabrio of een Volvo rijden

voor een weekend. Maar eigenlijk te veel om op te noemen. Hylke heeft de avond onvergetelijk gemaakt met het presenteren van de grote grabbeltonshow. Een soort Willem Ruys (voor de niet al te jonge lezers) in het kwadraat.

Helaas was de commissie tussendoor ook nog in overleg om het hele programma voor de Jeugd Zondag te verplaatsen naar een week later. Dit omdat de weersvoorspelling erg slecht waren en het niet verantwoordt zou zijn om op Zondag kinderen de Harington wedstrijd te laten zeilen.



De Zeeroeiers Rob, Klaas en Leo

Na de BBQ en de prijsuitreikingen barstte het feest los. De DJ draaide de volumeknop omhoog. De muziekstroming disco uit de begin jaren 70 was de inspiratie voor het feest. Telkens meer geweldige pakken vulde het 'Behouden Huys'. Een top DJ, spiegelbollen en een rookmachine droegen ook bij aan de gezellige sfeer. En naast een fotobooth machine, die hilarische foto's maakte, was ook de man van Martine ingevlogen om de hele avond plaatjes te schieten. Er werd heerlijk gedanst en... gelukkig hebben we de foto's nog! En het bleef nog lang onrustig in het 'Behouden Huys'.



Janna en Fleur

Ook de week daarop knalde het los. Niet het weer, maar het feest; de zon scheen zelfs af en toe. Onze jeugdzeilers hadden een mooie Harington race staan met afsluitend een "vette" borrel op de kade. Er stond een groot springkussen en zelf een echte poffertjes bakker ontbrak niet. Wat een mooie afsluiting ook van dit seizoen!

Speciale dank aan Fleur voor het organiseren van de loterij en alle prijzen. Daarnaast ook Martine, Fleur, Janna, Maarten en Linda bedankt als lustrumcommissie.

Bedankt voor ieders aanwezigheid en wij kijken terug op een geslaagde middag/avond/nacht!

Tot volgend seizoen!



Team Jip



Voorzitter: René Kemps voorzitter@rznvaarden.nl



Penningmeester: Janneke van Hemert
penningmeester@rznvaarden.nl



Secretaris: Jurgen Schreij secretaris@rznvaarden.nl

COMMISSIES en WERKGROEPEN *(voorzitters cursief)*

Clubhuiscommissie *Otto van de Wal, Akke Hetteema en Juul Holsboer*

Jeugdcommissie *Fleur van Bladeren, Leontine de Groot,
Gerben Boomsma, Janna van Goor,
Marc Poelmann,*

IT Commissie *Erik Snijder*

Ledenadministratie *Jurgen Schreij*

Redactie de Grommer *Bert Piels, René Kemps*

Wedstrijdcommissie *Xander Bianchi, Jos Beerepoot, Iris Westrik,
Hylke Steensma, Erik Snijder,
Bernhard Holsboer, Bert Piels.*

Zeilevenementencommissie *Linda Hentzepeter, Martine Morriën*

Zeeroeicommissie *Otto Beldt, Otto van der Wal, Aimee van der
Paardt, Maarten van Kleef.*

Website www.rznvaarden.nl

e-mail info@rznvaarden.nl