

Grommer 170



De Grommer nr. 170
Januarie 2007
26^{ste} jaargang

Pagina

De Grommer is een twee maandelijks uitgave van de Roei- & Zeilvereniging Naarden, opgericht te Naarden in 1952.
 De vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond onder nummer 271.

2

Logboek voorzitter

Redactieadres
 Middelgronden 134
 1274 BT Huizen
 grommer@rvznaarden.nl

6

Winterlezing van Karel Lantermans

Advertenties Grommer
 promo@rvznaarden.nl
 Telefoon (036) 546 84 40

7

Verslag van rondje Londen deel 2

Sluitingsdatum kopij
 De Grommer nr. 171
 4 maart 2007

Clubhuis
 Het Behouden Huys
 Onderwal 10 A
 1411 LV Naarden
 telefoon (035) 694 86 99

9

Oorkonde Joop Croonen

Girorekening Roei- en Zeilvereniging Naarden
 26 06 376

10

Van Bladeren Erelijst

Ledenadministratie
 Postbus 5145,
 1410 AC Naarden
 telefoon (035) 693 87 51
 leden@rvznaarden.nl

11

Nieuwjaarsreceptie

Website
 www.rvznaarden.nl

Voor overige gegevens zie de laatste genummerde bladzijde

15

Openingstocht

Omslag, Annette
 Foto, Jos Heijmerink

16

Bunkerbootjes

Opmaak
 Bert Piels

Drukwerk
 Drukkerij Koolwijk, Huizen

18

Onder bemanning

De redactie behoudt zich het recht van kopijwijziging voor.

Logboek voorzitter

Sander Kreukniet

Het jaar 2007 is nat, stormachtig en warm begonnen.

Hopelijk gaat het weer zich de komende maanden en vooral in het vaarseizoen 2007 beter gedragen. Zelf vertrek ik een paar dagen, nadat ik dit heb geschreven, naar de wintersport en Bert Piels heeft mij al aangeraden de Nordic-walking sticks maar mee te nemen.



Wintersport 2007

Evenals alle voorgaande jaren zolang ik lid ben van de vereniging (v.a. 1989) en vermoedelijk ook de jaren daarvoor was de eerste verenigingsactiviteit in het nieuwe jaar de nieuwjaarsreceptie – dit jaar op 7 januari. Die receptie is steeds een goed bezochte, goed voorziene en aardige bijeenkomst,

waar veel leden komen, maar helaas nog meer leden niet. Dat laatste is jammer: men mist een gezellige happening. Vorig jaar constateerde ik dat de jongste bezoeker, Yannick vd Akker, een half jaar oud was en de oudste, Jochem Hamminga, ruim 80. Dit jaar waren beiden weer aanwezig, maar met dit verschil dat Jochem onveranderd was en dat Yannick al veel had geleerd: hij zat gewoon op een barkruk



Yannick van den Akker, met zijn moeder

aan de bar, ook nog in de goeden houding. Die bar werd overigens mede bemand door Niels Warsen, 10 jaar, die vakbekwaam pilsjes tapte en ook verder bediende. In de horeca

mogen aan kinderen onder de 16 geen alcoholische dranken worden geschonken. Wij doen dat ook niet, maar men kan soms een andere indruk krijgen. Voor de tweede keer was er dit jaar na afloop van de nieuwjaarsreceptie een gezamenlijk diner in het havenrestaurant, Brasserie Gooimeer, waaraan



De voorzitter met zijn Nieujaarstoespraak

ditmaal 37 personen deelnamen. Het was evenals verleden jaar een zeer geanimeerde avond en zo'n diner na de

nieuwjaarsreceptie lijkt een goede gewoonte te worden.

Een deel van mijn nieuwjaarstoespraak herhaal ik hier: "Wij zijn een middelgrote, maar behoorlijk actieve vereniging. Tot nu toe betrof dat zeilen in diverse varianten, jeugdzeilen, sinds een paar jaar ook zeeroeien, en een beetje motorboten. Maar de ontwikkeling gaat wellicht naar meer motorboten in de toekomst. De jachthaven wordt op het ogenblik al in die richting aangepast. Masten van nieuwe zeilboten worden steeds hoger, de Hollandse brug niet. Vandaar. Ook verandert de wereld (individualisering, maatschappelijke verharding, globalisering) en het verenigingsleven staat in het algemeen enigszins onder druk. Wij bezinnen ons daarop.

Terugkijkend op het afgelopen jaar noem ik van de vele en gevarieerde activiteiten binnen de vereniging een paar dingen, die ik belangrijk vond of misschien als hoogtepunten beschouw.

In willekeurige volgorde:

- de lezing van de Ocean Fours in het voorjaar;
- als altijd de Woensdagavondcompetitie;
- de Grommer;
- de Engelandtocht;
- de Zeevier naar het WK in Guernsey – windkracht 7; 7e geworden (maar of er meer dan 7 deelnemers waren, weten we niet);
- het jeugdkamp “pirates of the Caribbean” in Grou, waarna een louche zeerover, geheten Wim Postma, lid van het bestuur van de R&ZV werd;
- de Hooikist vond gelukkig weer doorgang;
- de Vaardag Gehandicapten ook;
- het afscheid van Wim en Anneke Kos op de havendag in oktober;
- ons clubhuis is van buiten opgeknapt en kreeg binnen een soort fotogalerij van boten van leden.



Joop Croonen krijgt zijn Tjebbe Heusespeld van Sander Kreukniet uitgereikt



Gepimpte clubhuis, met eregalerij der boten

Een vereniging als de onze kan niet zonder vrijwilligers. Het is in feite allemaal vrijwilligerswerk wat er gedaan wordt. En het is een hele hoop wat er allemaal geregeld en gecommuniceerd moet worden om de vereniging in haar verschillende geledingen draaiende te houden. De vereniging heeft gelukkig nog steeds weer mensen onder haar leden die bereid zijn al dat werk te verzetten.

Namens het bestuur dank ik al die vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar. En ik hoop ook het komende jaar weer op hun inzet en betrokkenheid te mogen rekenen.”

Aansluitend op dit laatste meld ik u dat tijdens de receptie ook verenigingsonderscheidingen zijn uitgereikt aan een tweetal vrijwilligers, nl. de Tjebbe Huesespeld aan Joop Croonen als initiator, inspirator en coördinator van het zeeroeien en de

vermelding op de Van Bladeren Erelijst aan Gustaf de Groot vanwege zijn jarenlange inzet voor het jeugdzeilen. Elders in deze Grommer vindt u de teksten van de oorkondes van deze onderscheidingen.

Aan het begin van het nieuwe jaar past het mij u allen een goed jaar en vooral ook een goed vaarseizoen 2007 te wensen. Dat de vereniging daarbij weer veel te bieden heeft, moge blijken uit de jaaragenda elders in deze Grommer. Zo zijn er op korte termijn enkele lezingen. En ook zijn de diverse commissies intussen bezig hun plannen verder uit te werken.



Sander Kreukniet

Winterlezing



van Karel Lantermans

Wegens succes vervolgd !

Op woensdag **7 februari**

wordt weer een lezing uit de fameuze cyclus
"Wedstrijdzeillezingen" van Karel Lantermans gehouden.
De lezing vindt plaats in het clubgebouw van R&ZV Naarden.

Clubgebouw open: 20:00 uur, Aanvang lezing: 20:30 uur

Karel Lantermans is toptrainer HSP-Noord /VW De Twee Provinciën
en veelgevraagd spreker over (wedstrijd)zeilen.

Afgelopen jaar heeft dhr. Lantermans een eerste winterlezing over
wedstrijdzeilen verzorgd.

In een druk bezet 'Het Behouden Huys' werden, onder andere met
hulp van water, ballonnen, en veel humor, een aantal
basis-theorieën over zeilen en trim besproken.

Nu het vervolg !

Na een korte herhaling van deel 1
volgt een verdieping van vorige keer.

**Komt ook, en laat je verrassen door deze zeil-coach
en begenadigd spreker!**

Verslag van een Rondje Londen

Deel 2

Wim Baan

De weersberichten zijn ondertussen niet zo heel erg gunstig. De vloot ligt wat aan de steigers te rukken maar de wind is nog steeds ZW 5-6. We overleggen en alles afwegende, zoals wind achterop en de kans op mogelijke buien klein zou zijn, besluiten we toch te vertrekken om binnen het tijdschema voor het Rendez-Vous in Hellevoetsluis te blijven. Het 'filterpechschip' en nog twee kleinere schepen

besluiten om niet uit te varen, een alleszins verstandige beslissing van die bemanning, want halverwege de oversteek krijgen we toch een stevige bui waar extra wind (34 Kn.) onderuitkomt en kennelijk heeft een van de schepen die bui aan een touwtje want hij blijft met ons optrekken richting Belgische kust. De zee springt aan, de golfhoogtes nemen flinke vormen aan. De grotere schepen kunnen op zo'n golf aardig surfen, de kleinere schepen ver-



Grand Banks op snelheid

dwijnen echter iedere keer geheel uit zicht. We adviseren de schepen de boeg hoog te trimmen, op de hals van de golf te blijven en er voor te waken dat het schip niet over de golf heen schiet en kans loopt dwars te vallen. Ondanks wat benauwde berichten over de marifoon gaat alles goed. Deze schepen kunnen dat best aan, maar voor enkele bemanningen was dit een geheel nieuwe ervaring. Eén voor één of in kleine groepjes lopen de schepen safe and sound Zeebrugge binnen, we tanken de schepen gelijk af en maken ship/shape. Morgen door naar Hellevoetsluis waar Guus verder per openbaar vervoer naar huis gaat en zodoende zijn
Woensdagavondwedstrijd kan

varen. Overmorgen komt Astrid dan weer aan boord en dus moet er nog even van alles worden opgeruimd. We haken af van het konvooi en nemen de kortste route via Stellendam. Een pittig tochtje, maar nu kunnen we de paarden laten drijven en met 14/15 knopen loopt de Leguaan als een surfplank over het water en zijn we in 5 uur bij de sluis en meren even later af in de nieuwe Cape Helius haven.

We hebben een geslaagde tocht kunnen maken en onderweg hebben Guus en ik uiteraard allerlei herinneringen opgehaald uit onze zeezeilperiode met de zeezeilers van Naarden, een periode waar we met plezier aan terugdenken.



De Leguaan op stoom

OORKONDE

De heer J.W.L.H. Croonen, sinds 1987 lid van de Roei- en Zeilvereniging Naarden, heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de R&ZV, m.n. door begin 2004 een nieuwe activiteit binnen de vereniging te starten, te weten het Zeeroeien.

Om dit te kunnen verwezenlijken is hij in 2002 begonnen om binnen de R&ZV en de Roeivereniging Naarden te peilen wie interesse had om te roeien in een Zeevier, een boot waarmee op zee en ander groot water kan worden geroeid.

Vervolgens heeft hij in 2003 voldoende "Founding Fathers" bereid gevonden om een lening te verstrekken voor de aanschaf van de eerste Zeevier.

Bovendien wist hij enkele leden te enthousiasmeren om een roeivlot met toebehoren (o.a. een roeikist) te bouwen.

Dit alles resulteerde er in dat op 14 april 2004 de splinternieuwe zeevier "Gooimeermin" gedoopt en in gebruik genomen kon worden.

Inmiddels zijn er ruim 50 enthousiaste roeiers binnen onze vereniging en is er een tweede boot bijgekomen, een Zee-twee, de "Zoute Louise".

En sinds de start van het zeeroeien is Joop voorzitter van de Roeicommissie.

Verdere bijdragen aan de R&ZV Naarden heeft Joop geleverd door het houden en organiseren van lezingen en het lidmaatschap van de kascommissie.

Het bestuur, gebruikmakend van zijn bevoegdheid, acht het een voorrecht de **Tjebbe Huesespeld** te mogen uitreiken aan de heer

Joop Croonen

als blijk van erkentelijkheid voor hetgeen hij voor de Roei en Zeilvereniging Naarden heeft gedaan.

Naarden, 7 januari 2007

W.A.F. Kreukniet,
voorzitter.

W. Postma,
secretaris.

OORKONDE

De heer C.G. de Groot heeft zich jarenlang bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het jeugdzeilen van de Roei & Zeilvereniging Naarden.

Als lid en al spoedig als voorzitter van de jeugdzeilcommissie, en zelfs nog enkele jaren daarna, heeft hij grote bijdragen geleverd aan de goede gang van zaken bij en het goed functioneren van het jeugdzeilen.

Met veel energie en inzet is hij er vanaf 1999 t/m 2002 voor verantwoordelijk geweest dat een groot aantal jonge kinderen met veel plezier de beginselen van het zeilen onder de knie heeft gekregen. Op de (af en toe te) drukke zaterdagochtenden gingen soms bijna honderd jonge zeilers het water op.

Velen van hen hebben met de verkregen diploma's op zak hun draai op het water gevonden en hun zeilcarrière in grotere boten alsmede in het wedstrijdcircuit voortgezet. De jeugdige zeilers hebben daarbij ook een leuke tijd gehad, al was het leren zeilen soms best spannend. De inspanningen van Gustaf hebben niet alleen hun weerslag gehad op het enthousiasme van de deelnemers maar ook op de ouders die gedurende hun vakanties aan boord vaak hun kinderen omgetoverd zagen tot heuse zeilers.

Mede door de bijdragen van Gustaf de Groot had en heeft de Roei & Zeilvereniging Naarden jaren een goed lopende jeugdafdeling. Daarnaast heeft Gustaf de Groot ook op andere terreinen belangrijke bijdragen geleverd aan de goede gang van zaken in de vereniging.

Het bestuur, gebruikmakend van zijn bevoegdheid, acht het een voorrecht om de jaarlijkse vermelding op de **Van Bladeren Erelijst** voor bijzondere verdiensten ten behoeve van het jeugdzeilen aan de heer

Gustaf de Groot

toe te kennen als blijk van grote erkentelijkheid voor hetgeen hij voor de Roei & Zeilvereniging Naarden en in het bijzonder voor het Jeugdzeilen heeft gedaan.

Naarden, 7 Januari 2007

W.A.F. Kreukniet,
voorzitter.

W. Postma,
secretaris.

Nieuwjaarsreceptie

JoHanneke van der Zaan

Zondagmiddag 7 januari tegen vieren stapten wij “Het Behouden Huys” binnen om met de leden van de R&ZV het nieuwe jaar in te luiden. Het was een stille boel gelukkig ondanks de “foute” vermelding op YAHOO dat de nieuwjaarsreceptie al om vier uur zou beginnen. Kick liep (prachtig uitgedost in rood geruit gilet) de laatste voorbereidingen te tref-



Jan Timmerman met de “Gilet” in gesprek

fen om de magen te vullen naast het nuttigen van de champagne. Een paar lastige mensen vroegen of er ook koffie was en bovenstenbeste Kick

zorgde ervoor....of we het alleen ongemerkt op wilden drinken want die koffie was eigenlijk niet de bedoeling. Het scheelt toch als je in het bestuur zit blijkbaar. Zelfs de toiletten werden nog aan een beurt onderworpen, maar toen kon het “feest” toch beginnen. Herman Otten, die het clubhuis



Herman Otten

altijd schoonhoudt, was van diverse markten thuis want hij heeft de champagneglazen de hele middag “vol” gehouden zodat ieder zichzelf tegoed kon

doen.....KOSTEN NOG MOEITEN werden dus gespaard om het de leden naar de zin te maken. Op de aangegeven tijd druppelden gestaag de andere bestuursleden binnen en iedereen schudde zoveel handen als hij de mensen kende. De bestuursleden stonden in “vol ornaat” ongeveer op een rij zodat die er gelukkig nog een

wanneer je op mag houden met handen schudden.

Klinkt natuurlijk raar en ongeleefd voor diegenen die bijna iedere aanwezige “kennen” maar als je voor het eerst in je leven een nieuwjaarsreceptie bijwoont als “vers” lid van de R&ZV Naarden is het niet gemakkelijk. Het is immers ook vervelend als je dént dat je



Het bestuur in vol ornaat

beetje tussenuit te vissen waren voor mensen die wel handen willen schudden maar niet zo goed weten waar de belangrijke personen zich bevinden en waar de denkbeeldige grens ligt

iemand nog niet gehad hebt en je staat je voor de tweede keer in dat clubje “op te dringen” om zogenaamd beleefd te doen. Dat zo iemand je aankijkt met een gezicht van: “Wie bént u

eigenlijk?”

Gelukkig fluistert er dan wel weer iemand die mij wel kent in dat oor dat ik weleens “stukjes” schrijf in het clubblad..... Het wordt dus zaak dat ik als schrijfster van columns ofwel als teamlid van de “Windrose” óf als lid van de vereniging zonder “eigen” boot wat meer bekendheid moet gaan genieten.

Daarom meld ik mij voor diverse activiteiten van de vereniging aan, zoals dit jaar ook het Nieuwjaars diner in Brasserie het Gooimeer. Mijn leven verandert nog al snel sinds het afgelopen jaar en dit soort dingen zijn allemaal onderdeel van mijn opdracht “volwassen” te worden ondanks dat ik 45 jaar ben, maar ik durf dit op te schrijven omdat ik gelezen heb in een eerdere Grommer dat onze voorzitter Sander deze ervaringen ook nog op latere leeftijd ondergaat als hij op reis is naar en vanuit Engeland. Ik had al het gevoel dat ik met Sander wel kon praten over dit

soort dingen (hahaha), trouwens als ik eerder met Sander een “boompje” opgezet zou hebben had ik die fles “Champie” kunnen winnen van de Sint-wedstrijd in de laatste Grommer. Helaas herkende ik Sander niet als zodanig op die foto, dus dacht ik als “dummie” dat die vragen echt over Sinterklaas gingen. Zo, dan kan iedereen weer om mij lachen, ik zie het nu toch niet. Verder verliep de receptie heel ontspannen, misschien herken ik volgend jaar meer mensen.....of zij mij??? Er werd door Sander tot twee keer toe bovenop een stoel staand het woord tot de aanwezigen gericht waarvan ik niet alles evengoed heb kunnen volgen door de rumoerigheid (of oorzaak drank?) De Tjebbe Huesespeld werd uitgereikt, en wel aan Joop Croonen. Er waren er ± 70 dames en heren op de receptie, ik was er nog nooit geweest dus weet niet van andere jaren, en met het diner waren er ongeveer nog 40 mensen. Om 7 uur trok die stoet onder veel gelach en

geklets naar boven, waar in de Brasserie het Nieuwjaarsdiner werd geserveerd.

Speeches werden afgestoken op een manier van stokje doorgeven in een estafette..... Sander nam de eerste ronde het woord en doordat een ander zich aangesproken voelde werd er gereageerd door een volgende aanwezige die Sander dan weer probeerde de loef af te steken. Er werd bijvoorbeeld aangehaald dat er iemand van de aanwezigen een hele zware boegschroefmotor had, waarop die persoon terug kwam met een anekdote over de reden daarvan.



Namens deze Parelhoeder, bedankt Bert

Er werd ook gereageerd op het menu, dat eerst uit Parelhoen zou bestaan maar waar een bestuurslid niet van wilde eten, aldus grote hilariteit tussen de “gangen” van het diner.

Van het vervangen van de boot voor een “sleurhut” tot en met het huwelijk van Allard en Fleur. Ook al ken ik die namen niet goed, het was heel leuk om mee te maken en ik hoop dat er het volgende jaar nog meer leden inschrijven voor het diner. Op deze manier leer je juist meer mensen kennen en dat is leuker bij het lezen van de Grommer, omdat daar vele mensen in genoemd worden die je op zo’n bijeenkomst als deze dan face to face tegenkomt.

Wie weet trekken de sociëteitsavonden dan ook meer publiek en dat is positief voor het verenigingsleven én het spekken van de clubkas nietwaar?

Hopelijk tot ziens.....

Op naar de Oranjesluizen

De Openingstocht komt weer in het vizier!

Fleur van Bladeren

Het weekend van 5 en 6 mei staat niet alleen in het teken van Bevrijdingsdag, maar dan wordt ook de opening van vaarseizoen 2007 gevierd!

Zoals in een vorige Grommer al aangekondigd, zal het programma van de sluitingstocht 2006 worden verplaatst naar de openingstocht 2007. Dat betekent dat we dit keer zullen we weer afmeren in de haven van Schellingwoude om de rondleiding over de Oranjesluizen af te sluiten. Waar we een paar tochten terug al iets over de bovenkant van de sluizen hebben geleerd, zullen we nu naar de donkere wereld van de sluismuren en –deuren afreizen.

Op zondag zal de Voorzitter het seizoen officieel openen tijdens de Waterunie van Naarden aan de steiger van Pampushaven, waarna we de geslaagde tocht met een gezamenlijk diner zullen afsluiten.

Vrees niet, u zult ook dit weekend weer kunnen genieten van brein- en handbrekende bezigheidstherapie, zodat u de sombere wintermaanden achter u kunt laten en u weer fris en opgeladen kunt beginnen aan een nieuw seizoen.

Dus, zorgt allen dat uw schip weer vaarklaar is in het eerste weekend van mei!

Het volledige programma en inschrijfformulier treft u in de volgende Grommer aan.

De toercommissie hoopt u tijdens de opngstocht weer te ontmoeten.

KNRM Bunkerbootjes

Kick van Bladeren

Alle zeilers en motorbootvaarders weten van het bestaan van de KNRM en hopen natuurlijk de hulp van daarvan nooit nodig te hebben. De KNRM is een aantal jaren geleden ontstaan na het samengaan van de “Noord” en de “Zuid”, twee reddingsmaatschappijen die samen vanaf het begin van de negentiende eeuw tot het eind van de twintigste eeuw het reddingwerk in de Nederlandse kustwateren hebben verricht. De KNRM kan dat nog steeds doen zonder subsidies dankzij vele sponsors, legaten en donors zoals bijvoorbeeld de “Redders aan de Wal”.

Ook alle leden van de Roei- en Zeil Vereniging Naarden zijn hopelijk “Redder aan de Wal”, want het zal je toch niet gebeuren dat je dat niet bent wanneer je (onverhoopt) toch een beroep moet doen op de KNRM. Je zult ongetwijfeld prima geholpen worden maar schuldgevoelens door deze omissie raak je nooit meer kwijt. Dus, als je nog geen “Redder aan de Wal” bent, regel dat dan snel voor het komende seizoen en meld je aan bij de KNRM stand op de Hiswa of bel de KNRM, Haringkade 2, postbus 434, 1970 AK IJmuiden, tel. 0255-520501.





Bunkerbootje waar de opbrengst van, naar de KNRM toe gaat

Onze vereniging beheert sinds vele jaren twee zogenaamde “Bunkerbootjes” in de jachthaven Naarden. In totaal staan er 1300 Bunkerbootjes in Nederland, de totale opbrengst daarvan bedroeg in 2005 Euro 47.000,--. Een bootje staat er op de bar in ons clubhuis, “het Behouden Huys” en de andere staat op de bar in “t Vooronder”. Door de opbrengst van deze Bunkerbootjes levert de R. & Z.V. Naarden een directe bijdrage aan het belangrijke werk van de KNRM. Elk najaar worden de bootjes “gelicht” en wordt de jaaropbrengst overgemaakt aan de KNRM. Zo hebben wij in november 2006, mede dank zij de bijdrage van de familie Kos, € 156,-- kunnen overmaken aan de KNRM.

Op 1 december 2006 ontvingen wij van de directeur van de KNRM, de heer S.E. Wiebenga, een dankbrief daarvoor. Hiernaast treft u een overzicht aan van de opbrengst van onze Bunkerbootjes over de laatste tien jaar.

Onder bemanning of onderbemanning?

KNRM Artikelservice

Een zeezeiler vertelde hoe hij ooit een belangrijke wedstrijd op zee won: hij had zich heel goed verdiept in de fijne kneepjes van het trimmen, had op zijn jacht een uitgebreide zeilgarderobe en “aan ieder touwtje een vent”. Met deze alerte bemanning en goed gebruik van de omstandigheden was het gelukt om de wedstrijd te winnen.

De meesten van ons hoeven geen wedstrijden te winnen, maar we zijn eigenlijk wel constant bezig met op het scherp van de snede te varen. Veel stellen varen altijd met z'n tweeën en hebben een uitgekiende, maar vaste taakverdeling tijdens het varen. In het uiterste geval komt voor barre tochten een gelegheidsbemanning

van vrienden aan boord die de boot naar een verre bestemming helpt brengen. Mevrouw komt met de auto naar het buitenland en de bemanning neemt de auto weer mee naar huis.

Voor de weekendjes, ook als de weersomstandigheden eens tegenzitten, vertrouwen we op onze routine. En meestal gaat het goed, daardoor zijn we er ook van overtuigd dat we het goed aanpakken.

Een rolwisseling is leuk en spannend om (weer) eens uit te proberen. Laat de navigatie eens aan de ander over, dan geniet je samen meer. Vrouwen sturen heel netjes en mannen staan hun mannetje op het voordek bij het invaren van de sluis.

Spreek eens door hoe u het zou aanpakken als uw partner uitgeschakeld raakt. Dat kan door allerlei oorzaken. Bij de KNRM hebben we wat dat betreft al heel wat narigheid zien langskomen: de schipper krijgt de giek tegen het hoofd, de schipper wordt (toch!) zeeziek, of raakt anderszins verwond en kan niet meer varen. De overgebleven bemanning (mevrouw en de jonge kinderen bijvoorbeeld) ziet geen kans de schipper te helpen en kan evenmin het schip varen.

Een reddingboot wordt tijdens acties door minstens drie personen gevaren. En dat is uiterst minimaal als er ook nog een opstapper wordt overgezet op een te helpen jacht. Iedere opstapper van een KNRM-reddingboot is in staat om de boot naar de haven of het strand terug te brengen. Anders is zijn opleiding niet compleet. Dat betekent dat er tijdens het varen en vooral tijdens oefeningen voortdurend van rol wordt gewisseld. De redders realiseren

zich maar al te goed dat een fout aan boord van een snelvaarend schip onmiddellijk tot rampen kan leiden.

Kennis delen en elkaars rol overnemen is dienstig voor ieders veiligheid. Beschermt u uw partner door al het werk op uw eigen schouders te nemen, dan kan uw partner nooit inzicht krijgen in de gang van zaken. Daar gaat de lol gauw af. Uw partner laat het al gauw helemaal aan u over om de boel op te knappen. Nog een paar jaar en u vaart alleen nog maar met uw vrienden, en dat was nu juist uw bedoeling niet...



B E S T U U R

Voorzitter

W.A.F. Kreukniet
Muurhuizen138a, 3811 EM, Amersfoort (033) 465 20 78

Secretaris

W. Postma
Cort van der Lindenlaan 9, 1412 BW, Naarden (035) 694 07 51

Penningmeester

D.C.Kits
Kon. Julianaplein 32, 2264 BR, Leidschendam (070) 320 46 35

Lid

M.L.Piels
Ransuil 5, 3435 GM, Nieuwegein (030) 604 81 28

Lid

Mw. F.A. van Bladeren
Looiersgracht 32 III, 1016 VS, Amsterdam (020) 320 24 68

Lid

R.M. van Meurs
Zwaluwlaan 85,1403BG, Bussum (035) 888 00 94

Lid

Mw. H.T.M. Menting-Engelaar
Lothariuslaan 11, 1402 GE, Bussum (035) 693 55 98

COMMISSIES en WERKGROEPEN (voorzitters cursief)

Clubhuiscommissie *Ch.van Bladeren, W.P. van Erven Dorens,
Mw. M.G. Kuhn-Dura, E. Warsen,
A. van Vollenhoven*

Jeugdcommissie *W.K. van Tol, C. Krijnen, Mw. Th. van Erp,
G.Burgers,, M.van Kleef*

Kascommissie *J.W.L.H. Croonen, J.H.Jaspers, W.P. van Erven
Dorens*

Ledenadministratie *Mw. M. Gaus Postbus 5145, 1410 AC Naarden,
P.E. Langereis*

Redactie De Grommer *Mw. J. van den Akker-Migchelsen, H. Parmentier,
M.L. Piels*

Toervaren *Mw. F.A. van Bladeren, Mw. M.L. Jaspers-
Parlevliet, D.C. Kits*

Wedstrijdcommissie *T. Vos, R.H.L. van den Akker, D.A. Boogert,
F. van Gils, P.B.M. Heijmerink, F. Hobbelen,
M.L. Piels, A.van Vollenhoven*

Zeezeilcommissie *Mw. T.H. Stam, J.H.P. Fisher, R.A. Menting*

Zeeroeicommissie *J.W.L.H. Croonen, J.H. Jaspers, G.J.W. Kegel*

Gastvrouw**nieuwe leden**

CWO-gemachtigde *Mw. M.G. Kuhn-Dura*
KNWV-werkgroep *E.Warsen
Zuidelijk Randmerengebied: H. Maillette de Buy
Wenniger, W.P. van Erven Dorens*

ORC-meters *J.H. Colenbrander (hoofdcontroleur)*

Redacteur website *Mw. P.M. van Bladeren-Viëtor*

Website *www.rzvnaarden.nl*

Zie de ledenlijst voor adressen of telefoonnummers.