

Grommer 173



De Grommer nr. 173 Juni 2007 26^{ste} jaargang	Pagina	
De Grommer is een twee maandelijks uitgave van de Roei- & Zeilvereniging Naarden, opgericht te Naarden in 1952. De vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond onder nummer 271.	2	Logboek
Redactieadres Middelgronden 134 1274 BT Huizen grommer@rvznaarden.nl	6	Zeilen in de kringloop
Advertenties Grommer promo@rvznaarden.nl Telefoon (036) 546 84 40	7	Nieuwe leden
Sluitingsdatum kopij De Grommer nr. 174 19 augustus 2007		
Clubhuis Het Behouden Huys Onderwal 10 A 1411 LV Naarden telefoon (035) 694 86 99	8	In Memoriam Thijs Meyer
Girorekening Roei- en Zeilvereniging Naarden 26 06 376	10	Het jeugdzeilen draait weer!!
Ledenadministratie Postbus 5145, 1410 AC Naarden telefoon (035) 693 87 51 leden@rvznaarden.nl	14	Jeugdpagina's
Website www.rvznaarden.nl		
<i>Voor overige gegevens zie de laatste genummerde bladzijde</i>	15	Prijsvraag jeugd
Omslag, Pien Foto, Wil Jaski		
Opmaak Bert Piels	16	Openingstocht 2007
Drukwerk Drukkerij Koolwijk, Huizen		
De redactie behoudt zich het recht van kopijwijziging voor.	19	7 uren aankondiging

Logboek

De redactie

Normaal gesproken schrijft de voorzitter het logboek van onze vereniging, maar aangezien Sander in de lappenmand ligt, is het een eer dat de redactie van de Grommer deze keer het logboek mag schrijven.

Tijdens de ALV heeft de vergadering Marc Poelmann gekozen voor het bestuur. Hij neemt het penningmeesterschap over van Dick Kits. Robin van Meurs is afgetreden en naar een opvolger wordt naarstig gezocht.



Marc Poelmann neemt de functie van Dick Kits over

Na een lange periode van droogte, 42 dagen geen regen en warm weer in het voorseizoen, is het nu even wat minder met het

weer. De Openingstocht en de Waterunie van Naarden hebben in wat minder mooi weer plaatsgevonden. Daarbij werden de Oranjesluizen aangedaan en natuurlijk opende onze voorzitter het vaarjaar in Pampus vluchthaven met een toast op al het goede.

De Ronde om Noord-Holland was een groot succes, er waren twaalf inschrijvingen. De Woensdagavondwedstrijden zijn in volle gang met nu al vier nieuwe deelnemers.

Voorgaande jaren aten diverse WAC deelnemers voorafgaande aan de wedstrijden in 't Vooronder, maar sinds de sluiting eten deze wedstrijdzeilers boven in brasserie "Het Gooimeer", waar een speciaal snel menu voor de R&ZV Naarden is samengesteld. Uit eigen ervaring kan Bert u mededelen dat dit heel goed eten is. Wat nog een beetje mist, is de drukte van weleer zoals in 't

Vooronder, maar dat zal er zeker wel komen als men een keer ervaren heeft dat het boven heel goed eten is tegen een redelijke prijs, en snel. De brasserie is van plan haar aanloop van publiek laagdrempelig te maken, dus ook voor een broodje kroket is ieder welkom. Men wil graag de bar vullen met gezelligheid en zij begrijpen als geen ander dat ze daarbij de leden van de R&ZV Naarden nodig hebben om de gezelligheid in huis te halen.

De jeugd is weer aan het zeilen en alle Optimisten zijn in gebruik. De zwaardboten zijn allen op het water te vinden tijdens de training. Er is zelfs een nieuwe Splash gekocht om aan de vraag te voldoen voor de beginnende te grote jeugdzeilers. De Jeugdcommissie is druk zoekende naar twee nieuwe commissieleden, dit om de continuïteit van de commissie lopende te houden en al het werk te verdelen. Ook al heeft uzelf geen zeilende jeugd, ga eens kijken op zaterdagmorgen.

Om het jeugdzeilen zichtbaarder te maken in onze vereniging, heeft de jeugd twee pagina's in de Grommer gereserveerd, die gevuld worden door en met jeugdactiviteiten en wetenswaardigheden.

Onze voorzitter is dit jaar een heel ongelukkig mens. De eerst misstap beging hij met het beklimmen van zijn boot de Roxanne via het zwemtrapje van zijn buurman. Hier is hij vanaf gevallen en dat is best hoog als een boot op de bok staat. Omdat zijn marifoonantenne het niet meer deed werd Peer Touber uitgenodigd om op de Roxanne de bekabeling te controleren. Sander zou van huis een ladder mee nemen om op de boot te kunnen klimmen. Helaas duwde de voorzitter zijn kleine huishoudtrap dwars door



Voorzitter met aangepaste zeiluitrusting

de voorruit van zijn auto. En daar had hij nou net een maand ervoor zijn glasverzekering van opgezegd. Schade enorm, want er zitten regen- en lichtsensoren in de voorruit. Bij de boot aangekomen haalde Peer een vouwtrap te voorschijn, en zei nog “het kost wel wat maar dan heb je ook wat.”.

Tijdens Koninginnedag werd Sander zijn driekleur met wimpel gestolen. Om er voor te zorgen dat vandalen niet meer bij zijn vlag konden komen, werd er een plan bedacht om de vlag hoger op de gevel te hangen, zo hoog dat er niemand meer bij kon komen. Daar is een hoge trap voor nodig om een paar gaatjes in de muur te boren, en het liefst een trap met een plateau waar je zo makkelijk wat spullen op kan leggen. Om er voor te zorgen dat Sander bij de muur kon komen, werd de trap dwars gezet. Verder werd er een bord geplaatst om niet van de sokken gereden te worden. Bij het laatste gaatje ging het mis, drie gaatjes in de voegen en de

laatste in een baksteen. Daar was wat extra kracht nodig om de boor in het gesteente te laten verdwijnen, maar net iets te veel kracht, zodat Sander zichzelf met trap en al van de gevel duwde en omviel. Zijn voeten bleven nog in de trap hangen, waardoor hij op handen en gezicht belande.

Schade: een krasje op het wegdek en twee gecompliceerde polsbreuken, een kaakfractuur, een neusbreuk, diverse gekneusde ribben en een hersenschudding!

Het gaat al iets beter met Sander, alleen moeten beide polsen geopereerd worden om er edelmetaal in te plaatsen. Wij wensen hem al het beste toe en hopen op een spoedig herstel. Bij een bezoek in het Lichtenberg Meander ziekenhuis hebben we de hand weten leggen op onze voorzitter te bedde.



Vanuit Meader Locatie Lichtenberg afdeling moeilijke gevallen, groet Sander U.
en bedankt ieder voor de kaarten en bloemstukken

Deze foto willen wij u zeker niet onthouden en hebben hem zo groot mogelijk afgedrukt.

Voor ieder die een kaartje,
aan Sander wil sturen:
“Meander” Lichtenberg
Sander Kreukniet
Afdeling D1 Kamer 167
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort



Diudelijk is op deze Röntgenfoto, de
voorzitter heeft geen gat in zijn hand.

Zeilen in de kringloop

Guus Vonk

Hebben jullie ook wel eens oude zeilen? Inmiddels vervangen door nieuw, maar de oude bewaard voor het geval dat ... Maar dat geval doet zich nooit voor en je hebt je boot vol liggen met zeilzakken. Zo verging het mij tenminste. Eén zeil, dat nog redelijk goed was, heb ik geprobeerd te koop aan te bieden. Maar het was voor kopers nooit de goede maat en uiteindelijk besteedde ik meer tijd aan die negotie dan ik ooit aan de inkomsten zou waarmaken.

Maar gewoon weggooien, dat kwam er niet van. Afgelopen winter had ik die zakken zelfs in huis en moest ik er voortdurend omheenlopen.

Mijn vriendin Pauline kwam door haar werk in aanraking met een ontwerpster die, je raadt het al, hippe kleren ontwerpt, uit te voeren in oud maar schoongewassen zeildoek. Dikker doek voor herenjacks en dunner voor damesjurkjes en zo meer. Ik heb een jurkje gezien waarvan in de revers een halshoek zat verwerkt. Erg charmant.



Voor Hem



en Haar



De jas met de meeste zeemijlen is van.....

Ik zal belangeloos voor aflevering zorgdragen. Laten we het voorlopig beperken tot de maanden mei en juni van dit jaar. Elke woensdagavond ben ik in ons Behouden Huys. Waarschuw me even dat er oude zeilen in de garderobe staan. Of, als woensdagavond niet uitkomt, gooi de zeilzak bij mij aan boord, Sprankel D1-26.

Mijn oude zeilen worden nu gedragen, als kleding wel te verstaan. Ik vind het initiatief zo leuk, dat ik mijn medeleden oproep oude zeilen af te staan.

Wedstrijdzeilers let op, laat geen wedstrijdzeilen onbeheerd in het clubhuis, want voor je het weet is het Haute Couture.

Nieuwe Leden

Naam:	Adres:	Boortype:
Mw. W.F. Hamminga	Klaproosstraat 9 5056 SM Berkel-Enschot	Formula one
M.J. Hoogeveen	Jacobus Bellamylaan 26 1401 BA Bussum	
J.W. Leusink	Van Wijnbergenlaan 15 3771 JG Barneveld	X 79
F. Palásthy	Travers 19 1411 LG Naarden	
Mw. S. Pouwels	Travers 19 1411 LG Naarden	

In memoriam

Thijs Meijer

Willem van der Heyden

Afgelopen zondag, 6 mei, is Thijs Meijer op bijna 93 jarige leeftijd overleden. Thijs' leven is voor een groot deel beïnvloed door de oorlogsjaren. Hij was tijdens de oorlog in Engeland, waar hij zijn Welsh girl Cerrie ontmoette met wie hij binnen 3 maanden nadat ze elkaar ontmoetten trouwde en op wie hij, naar eigen zeggen, ruim 60 jaar verliefd is geweest. In 1999 overleed zij, maar Thijs ging niet bij de pakken neerzitten en

ging door.

Zijn passie was het zeilen. Zijn laatste schip was een Stavense jol, de Cambria. Hij heeft tot en met de zomer van 2005 gezeild en zeilde zijn schip nog tot op het laatst met gemak geheel alleen. Ook deed hij dikwijls mee aan de woensdagavond wedstrijden. Zijn schip was de enige in haar klasse – net als Thijs dat was - en won dus stevast de eerste prijs. Thijs genoot van het leven op en rond het water. Vorige zomer nog, toen hij zijn schip verkocht had, was



Thijs aan boord van zijn Cambria



de Stavornse Jol onder zeil

hij altijd met mooi weer te vinden op het terras van 't Vooronder, achter een shandy. Hij keek dan om zich heen, genietend van de nautische sfeer.

Je kon Thijs enige eigenwijsheid en vasthoudendheid niet ontzeggen. De beslissing van de autoriteiten om vanwege zijn leeftijd zijn rijbevoegdheid af te nemen bestreed hij te vuur en te zwaard en tot het bittere eind. Kon hij niet meer in een handgeschakelde auto rijden, prima - hij regelde een auto-maat. Toen dat ook niet meer mocht, kocht hij een 45 km per uur autootje. Hij puzzelde net zo lang tot hij een route van

Bilthoven naar de Jachthaven had gevonden en tufte dan op zondagen met zijn "prutmobil" heen en weer. De haven was zijn tweede huis; iedereen kende hem en hij kende iedereen.

Wij herinneren Thijs als altijd positief denkend en plannen makend man. Zelfs toen hij twee maanden geleden zijn heup brak was hij al weer bezig met plannen voor na zijn revalidatie en kon het hem allemaal niet snel genoeg gaan.

Afgelopen week moest hij het opgeven. Wij allen zullen hem missen.

Behouden vaart Thijs.

Het jeugdzeilen draait weer!

Eline Postma

Ha! Het zeilseizoen voor de jeugdzeilers is weer begonnen. Dat is meer dan menig boot-eigenaar, met zijn boot nog op de wal, kan zeggen. Wat hebben wij al gedaan: een theorie-middag, ook met knopenleggerij, hoe-tuig-je-een-boot-op, en hoe zit het ook al weer met de windrichting en de te varen koers. En... de jaarlijks georganiseerde zwembadtraining.

Lekker gevoel voor de zeilers (of hun ouders?) dat dat omslaan al eens geoefend is, in het zwembad, en een nat pak halen met je volledige zeilpak aan is nu ook niet nieuw meer. Voor de geïnteresseerde lezer die er helaas niet bij heeft kunnen zijn, even in het kort hoe dat nou gaat, in dat zwembad. Natuurlijk worden de kids niet hup uit de optimist gegooid om te ervaren hoe dat nu is, een

nat pak halen met een boot op je hoofd. Dat gaat héél gezellig met een logische opbouw. Eerst een stukje zwemmen in zeilpak uiteraard. Onder de boot door zwemmen. Onder de omgeslagen boot door zwemmen, gezellig kletspraatje maken met iemand die eronder zit. Want dat kan kletsen en ademhalen onder een omgeslagen optimist. Dat weet je dan ook weer.

Volgend spelletje: in de optimist klimmen bij de spiegel. D'r weer uit springen bij de punt (? de boeg, de voordeur of hoe dat ook heet bij een optimist maar vast niet 'de punt'). En dan het klapstuk van de middag: om laten slaan die boot. Door aan de mast te gaan hangen. Voor de langere kinderen wat makkelijker voor elkaar te krijgen, voor de jongsten een hele toer. En dan de boot weer rechtop zetten.



Zeilbadtraining altijd lastig!!!

Wie in het weekend wel eens vroeg in de haven komt heeft gezien dat de eerste 'gewone' zeilles ook geweest is. Wat een fantastische drukte is er dan altijd bij de trailerhelling. Tussen 9.00 en 10.00 uur laten de kinderen hun boot te water en is het afvaren. De trailerhelling wordt een gezellige plek; een hoop kinderen, trainers met rubberboten, enthousiaste ouders er omheen. Ook wie (nog) niks met het jeugdzeilen te maken heeft, zou eens met of zonder z'n (klein)kinderen moeten komen kijken om het

sfeertje te proeven. Het is zonder meer een van de topactiviteiten van de watersportvereniging. Kom eens langs, vanaf nu nog zeven zaterdagen, en het clubhuis is open.

Wat gaan we nog doen met het jeugdzeilen: heel veel zeilinstructie. Een dagtocht, jawel, terwijl ons vaargebied -afhankelijk van de vorderingen per groep- gewoonlijk rond de haven en de Schelp ligt. En een zeilwedstrijd, de Haringtonrace, waarover meer uitleg later.



De Bengels voor het eerst het water op.

Het jeugdzeilen wordt voor alle kinderen weer afgesloten met een spetterend zeilkamp, op 1 en 2 september, zet het vast in je agenda!

2e hands JEUGDspullenbeurs

Bij de 1e zeiltraining bleken heel veel kids hetzelfde probleem te hebben: zeilpak veranderd in een short, tenen opgevouwen in de zeillaarsjes, zwemvest niet meer dicht te krijgen. En eigenlijk zo goed als nieuw. Jammer om al die spullen op zolder te laten liggen of op Marktplaats te zetten, als je

ze ook op de watersportvereniging kwijt kunt. En daar zelf een groter maatje op de kop kunt tikken. Daarom is er gelegenheid om bij de 3e en eventueel de 4e zeiltraining, je zeilspullen te koop aan te bieden. Van babyzwemvest tot wetsuit, of is je optimist in de aanbieding?

Waar en wanneer: in het clubhuis, voor en na de training op 26 mei en eventueel 2 juni. Volgend jaar zullen we dit nog eerder in het seizoen organiseren.



Pien de Meulemeester in haar Splash

Laatste nieuws!

Hoera, de vloot van de jeugdzeilers wordt binnenkort uitgebreid met een Splash. De vereniging had voor de grotere jeugdzeilers al de beschikking over een Laser en een Splash, nu komt daar dus een tweede Splash bij. Zo wordt het makkelijker de oudere jeugd bij het zeilen en de vereniging betrokken te houden. Ook oudere kinderen die beginnen met zeilen kunnen zo makkelijker instappen.

WANTED: BLOODY MARY

De jeugdcommissie zoekt nog een leuke moeder voor de begeleiding van de jongste groep jeugdzeilers, de Bengels. Schroom niet om je aan te melden, het jeugdzeilen is een activiteit van de leden voor de leden dus alle helpende handen zijn meer dan welkom. Geboden wordt samenwerking met een stel leuke vaders... Neem even contact op met Wim van Tol of Thera van Erp.

PRIJSVRAAG

Vul de woordzoeker in met deze woorden:

- zeilen
- optimist
- piraat
- kompas
- gooimeer
- hoosvat
- schoot
- noord
- oost
- zuid
- west
- bootje
- spons
- mast
- giek



Alles mag, recht, schuin, naar boven/beneden, andersom.

Klaar? Scheur of knip de woordzoeker uit de Grommer en lever 'm in bij de bar tijdens het jeugdzeilen. De laatste dag om in te leveren is 9 juni. Onder de goede inzenders verloten we een heel gaaf kompas. Prijsuitreiking ook bij het jeugdzeilen. Succes!

WOORDZOEKER

P	S	U	V	W	A	N	O	O	R	D	S	H
I	T	S	M	A	S	T	J	M	E	E	Z	E
R	R	E	N	A	H	I	L	R	L	K	E	Z
A	O	T	A	Q	X	W	E	S	T	T	L	U
A	I	A	G	K	M	E	F	O	O	R	O	I
T	O	V	R	I	M	B	E	E	B	C	T	D
K	K	S	U	I	Z	E	I	L	E	N	A	S
T	T	O	O	H	C	S	D	H	D	E	O	I
A	O	O	S	T	K	I	M	I	O	L	O	O
O	G	H	O	O	P	T	I	M	I	S	T	S
D	B	N	U	P	S	P	O	N	S	I	T	I
R	K	H	K	O	M	P	A	S	E	T	K	P
H	S	A	I	R	M	E	N	R	L	M	E	E
C	K	E	E	E	N	F	N	E	E	N	I	E
S	N	D	T	B	O	O	T	J	E	E	G	K

Naam.....

OPROEP

De woordzoeker in deze Grommer werd gemaakt door Elles, de schipper van Sparke. Heb jij ook iets leuks voor de Jeugdpagina in de Grommer, een mop, raadsel, verhaal, foto of wat dan ook, laat het dan weten aan de jeugdcommissie of stuur meteen op aan grommer@rzvnaarden.nl of aan postmanaarden@xs4all.nl.

Openingstocht 5 en 6 mei 2007

Ineke en Frits Spijker

Om 10.15 uur was het palaver in het clubhuis alwaar we werden ontvangen met koffie door de familie van Bladeren en Mieke Jaspers. Omdat wij zelf weer naar Huizen moesten waar onze boot ligt zijn wij eerder weggegaan, na ontvangst van een grote envelop met inhoud. Ongeveer 11.15 uur bij de Hollandsenbrug aangekomen zagen wij al diverse boten van de R&ZVNaarden.

De dag begon met wat somber weer, maar later kwam er toch een zonnetje door wat het geheel toch wat aangener maakte, alleen de wind was stevig. Hierdoor heb ik na de eilanden gepasseerd te zijn, een beetje gas gegeven om over de golven te gaan wat weer prima lukte met de Mobo Le Clou. We kwamen als eerste aan bij de

verenigingshaven van Schellingwoude en werden daar naar het einde van een zijsteiger gedirigeerd. Achter mij kwam de Rhea van Dick Kits liggen ook een Mobo, waarop de havenmeester zich afvroeg of hij nou met een zeilvereniging te maken had of een motorbotenclub. Gelukkig voor hem (en ons) kwamen toen de zeilers aan. Naast ons kwam een Oranjabloesem met de naam Witte Paard liggen.



Sinds 1870

Om 14.00 uur begon het 2e deel van de rondleiding over en in de Oranjesluizen. We werden ontvangen door 2 heren van



Op de Oranje sluisen.

Rijkswaterstaat, ik dacht dat zijn de sluismeesters, maar ze hadden een andere benaming, die zo vertelden ze, nog wel eens veranderde. Er werd ons veel verteld over de sluisen, wanneer gebouwd enz. enz. We hebben ook de techniek van de zuidersluis bekeken en we zijn zelfs in de sluisdeur geweest. Als afsluiting mochten we nog



In de kelder zijn de deuren.

een blik werpen in de verkeersstoren van de sluis. Daar zie je op allerlei schermen het vaarverkeer van A'dam naar IJmuiden en van A'dam via het Amsterdam Rijnkanaal naar

Utrecht. Elk beroepsvaartschip moet zich melden, men weet dus waar de schepen heen gaan wat de lading is en hoeveel, en men kan de snelheid van de schepen zien (ook van de pleziervaart welke verplicht zijn om elk gebied via de marifoon uit te luisteren). Kortom dit had ik niet willen missen! Je moet het echt zelf meemaken om zo iets als dit te beleven.



Vandalen zijn overal.

Na de rondleiding was het om 17.00 uur tijd voor de boordaanboordborrel. Het werd aardig druk bij ons aan boord Ineke was druk met de Catering en ik met het drank gebeuren. De bemanning van het Witte Paard was druk bezig met onze envelop leeg te schudden om de kwartetten bij elkaar te zoeken toen de voorzitter er ook nog bij kwam, was er van onze

kwartetten niets meer over terwijl er duidelijk in de instructies stond, **dat alles mocht behalve stelen.**

Het goede voorbeeld heeft onze voorzitter gegeven om de eerste prijs te behalen met gestolen



Jatmoos S. te A.

kwartetten. Tijdens het diner werd er nog een protest commissie ingesteld maar die keken alleen maar verheerlijkt naar de ogen van de voorzitter.

Daarmede werd de bemanning van Le Clou in het ongelijk gesteld en de poedel prijs aan hen uitgereikt waar voor onze

hartelijke dank. Nadat we de laatste bonbons hebben gegeten die voor een ieder op de bar stonden zijn we naar de kooi gegaan.

De volgende ochtend hebben we het dorpje Schellingwoude verkend. Om 12.30 uur richting Pampushaven gevaren, de weersverwachting was niet van dien aart dat het ons prettig leek om daar te gaan liggen. Ineke en ik besloten daarom om door te varen naar onze ligplaats in Huizen. Uiteindelijk bleek ook de Waterunie inderdaad wat onrustig (en het begon langzaam te regenen) maar uiteraard wel weer erg gezellig. Na het opening van het seizoen door de voorzitter, vertrok eenieder weer richting huis. In de Brasserie hebben we nog een heerlijke afsluitende maaltijd genoten.

Conclusie een voortreffelijke rondleiding een heel gezellig en vrolijk diner en een prettige sfeer met dank aan de organisatoren Fleur, Mieke en Dick.

30 juni 2007



**WVVS
NAARDEN**

www.rzvnaarden.nl

BESTUUR



Voorzitter

W.A.F. (Sander) Kreukniet
Muurhuizen 138a, 3811 EM, Amersfoort (033) 465 20 78



Secretaris

W. (Wim) Postma
Cort van der Lindenlaan 9, 1412 BW, Naarden (035) 694 07 51



Penningmeester

M. (Marc) Poelmann
Bikbergerweg 48, 1272 PN, Huizen (035) 526 51 05



Lid

M.L. (Bert) Piels
Ransuil 5, 3435 GM, Nieuwegein (030) 604 81 28



Lid

F.A. (Fleur) van Bladeren
Looiersgracht 32 III, 1016 VS, Amsterdam (020) 320 24 68



Lid

H.T.M. (Riekie) Menting-Engelaar
Lothariuslaan 11, 1402 GE, Bussum (035) 693 55 98

COMMISSIES en WERKGROEPEN *(voorzitters cursief)*

Clubhuiscommissie *C. (Kick) van Bladeren, W.P. (Wim Piet) van Erven
Dorens, M.G. (Iet) Kuhn-Dura, E. (Ed) Warsen,
A. (Adriaan) van Vollenhoven*

20

Jeugdcommissie *W.K. (Wim) van Tol, C. (Kees) Krijnen, T. (Thera) van
Erp, G. (Gerard) Burgers, M. (Maarten) van Kleef*

Kascommissie *J.W.L.H. (Joop) Croonen, H.N.P. (Hans) van Rensen,
W.P. (Wim Piet) van Erven Dorens*

Ledenadministratie *R.A. (Richard) Menting,
Postbus 5145, 1410 AC Naarden*

Redactie De Grommer *J. (Judith) van den Akker-Migchelsen,
H. (Henk) Parmentier, M.L. (Bert) Piels*

Toervaren *F.A. (Fleur) van Bladeren, M.L. (Mieke) Jaspers-
Parlevliet, D.C. (Dick) Kits*

Wedstrijdcommissie *T. (Tjeerd) Vos, R.H.L. (Rob) van den Akker,
D.A. (Dingeman) Boogert, P.B.M. (Paul) Heijmerink,
F. (Frank) Hobbelen, M.L. (Bert) Piels,
A. (Adriaan) van Vollenhoven*

Zeezeilcommissie *T.H. (Thea) Stam, J.H.P. (Jos) Fisher, R.A. Menting*

Zeeroeicommissie *J.W.L.H. (Joop) Croonen, J.H. (Jan) Jaspers,
O. (Onno) van Steenwijk*

CWO-gemachtigde *E. (Ed) Warsen*

KNWV werkgroep **Zuidelijke randmeren:** *W.P. (Wim Piet) van Erven
Dorens, H. (Herman) Maillette de Buy Wenniger*

Redacteur website *P.M. (Nelleke) van Bladeren-Viëtor*

Website www.rzvnaarden.nl